

# Vänklang

JUNI 2020



## Sommarhälsningar från Vänföreningens styrelse och Kungliga Filharmonikerna

Kära Vänner!

Aldrig någonsin har vi väl längtat så mycket efter levande musik som nu. Aldrig någonsin har vi längtat så mycket efter det som tidigare var så naturligt och självklart, att gå in på Konserthuset, sätta sig på sin plats och sedan försjunka in i de klingande tonerna från orkestern. Och visst saknar vi alla den där härliga känslan när man går hem från konserten, fylld av energi.

Men även om Coronapandemin har hindrat oss från att komma till Konserthuset så har vi ändå kunnat hålla kontakten med vår fantastiska orkester om vi haft uppkoppling till internet. Redan från den 8 april har Konserthuset kunnat erbjuda digitala konserter och man lyckades till och med att erbjuda en sorts alternativ Beethovenfestival. Det är vi oerhört tacksamma för. Det är imponerande att Konserthuset har genomfört ett vårprogram under de rådande omständigheterna. Det vittnar om en bra och flexibel organisation, sammansvetsade och engagerade musiker som alltid hittar vägar att nå ut till oss, till Vännerna, till publiken.

Men ändå, vi saknar vår orkester. Och vi saknar varandra. Större delen av vårens lyssnarcirkel frös inne, liksom två fullmatade Vänträffar då Vännerna fyller Grünewaldsalen och lyssnar till spännande föredrag och levande musik. Jag vet att både lyssnarcirkeln och Vänträffarna är viktiga mötesplatser för många av oss. Men håll ut, så snart som restriktionerna hävs och Konserthuset slår upp sina portar igen sätter vi igång med våra aktiviteter igen. Vi ser fram emot att få tillkännage Årets Filharmoniker, vi ser fram emot nya spännande Vänträffar och framför allt ser vi fram emot att träffas, Vänner emellan.

Föreningens årsmöte frös också inne tillsammans med Vänträffen den 16 mars. Vi från styrelsen återkommer i slutet av sommaren med information om hur vi ska genomföra årsmötet.

Fram till dess: Ta väl hand om er i sommar. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och glöm inte att en dag (snart hoppas vi) kommer vi åter att kunna bänka oss i Konserthuset och både se och höra vår orkester, Kungliga Filharmonikerna.

Vi i Vänföreningens styrelse önskar er alla *en riktigt härlig sommar*.  
/Barbro Holmberg, ordförande



# Allra bästa Vänförening!

*"Nu går solen knappast ner,  
bländar bara av sitt sken.  
Skymningsbård blir gryningstimme  
varken tidig eller sen."*

Nu är det åter just så som Harry Martinsson diktat, den tidens ordning har Viruset inte lyckats rucka på!

Mycket annat har ställts på ända; vår verksamhet i Konserthuset har varit märklig denna vår. Vi musiker är förstås glada att vi har kunnat fortsätta med något slags musicerande, att det har funnits en, förhoppningsvis givande, reell anledning att underhålla sitt eget spel, sin "fingerfärdighet" och sin relation med instrumentet. Vi har ju också att vårda den mycket abstrakta men likafullt jätteviktiga kollektiva kunskapen och erfarenheten, den mår inte heller bra av alltför lång pausering.

Jag måste erkänna att den första direkt-streamade konserten vi gjorde var en riktigt nervös upplevelse! Jag tror jag delar den känslan med de flesta kolleger; det blev så skriande uppenbart vilken viktig roll publiken har, ni närvarande, deltagande, - jag vill skriva medskapande! - lyssnare. Åh, så vi saknade publiken, och bland dem förstås er, våra VÄNNER!

Som alltid gäller det ju att också finna de goda sidorna; väl någorlunda van vid den konstiga situationen att ha er alla åhörare på kilometer-distans måste jag tillstå att det ändå varit både givande och roligt att spela i vårens kammarorkesterformat! Vi har fått njuta av både fina solister och dirigenter. Vi har även fått vässa vår millisekund-snabba interaktionsförmåga i konserter utan dirigent, verkligen härligt utmanande det också..!

Jag hoppas att det har framgått av våra konserter - som alla finns kvar på Konserthusets Play-tjänst! - att det faktiskt har varit fröjdefullt!

Men likafullt; vi saknar det varma mumlet och rörelsen i en fullsatt sal, den sköna känslan i att liksom förenas med publiken i applådtacket. Vi längtar efter normalitetens "live-spelningar", på riktigt levande! Vi saknar ER! Jag hoppas förresten att ingen av er missade orkesterns klingande hälsning till publiken och framförallt till våra VÄNNER som lades ut på Konserthusets Facebook-sida för någon vecka sedan!

*"Juninatt blir aldrig av,  
liknar mest en daggig dag.  
Slöjligt lyfter sig dess skymning  
och bärs bort på ljusa hav."*

Vi får hoppas att, efter en underbar och ljus sommar, det också kan tänkas lyfta en annan slöja från jorden som befriar oss från all Corona-smitta...

Varma sommarhälsningar till er alla i vår kära Vänförening!  
Vi ses snart!

Det hoppas vi i Kungliga Filharmonikerna

/gm Annika Schönning, , Violin II



Nationaldagkonserten 2020

Kungliga Filharmonikerna  
David Björkman dirigent  
Elin Rombo sopran  
David Lindgren sång  
Stefan Forsberg värd

Foto: Yanan Li

## Föreningen Filharmonikernas vänner

KONSERTHUSET STOCKHOLM  
Box 7083, 103 87 Stockholm  
Tel: 08-205812, e-post: vannerna@konserthuset.se  
Ansvarig utgivare: Barbro Holmberg  
ISSN-nr : 2000-4400